

Verslag op hoofdpunten

Jaarmarkt Dorst

Zondag 19 juni en al redelijk vroeg in de ochtend werden de dreven en straten rond en in het Brabantse plaatsje Dorst (*Gemeente Oosterhout, maar dichterbij Breda gelegen*) bevolkt door zo'n 40 muzikale Genisten.



Het werd buiten steeds lichter en zowaar stopte het met regenen en konden we rond 10.45 naar buiten om de spullen voor het concert in de bus te leggen en ons op te stellen voor vertrek naar het podium op de Dennenlaan voor ons openluchtconcert van 11.00 tot 12.00 onder leiding van kapelmeester Jos Jansen. Na een korte mars arriveerden we bij het podium, welke te klein bleek en werd besloten om het slagwerk, de bassen, trombones en 1^e trompetten op het podium te zetten en de rest van het orkest op de straat.

Jos volgde het concertschema zoals ons toegezonden. Het komende, gaande en het blijvendepubliek, wat overigens nog niet erg massaal aanwezig was, waardeerden ons optreden. Het inmiddels ruimer toegestroomde publiek vond het Mineurslied erg mooi en toverden we daarmee een lach op ieders gezicht en beloonde het publiek dat met een warm applaus. Ook het traditionele Brandewijn schenken door onze Marketenster Cora Poot vond het publiek erg mooi werd ook dat zeer gewaardeerd.

Om 13.30 stelden we ons weer op voor een mars door Dorst naar ons eerste aubadepunt: woonzorg-complex "Crataegus" aan de Patinaak. De bewoners zaten al buiten voor de entree op ons te wachten.

Na deze korte aubade vertrokken we onder applaus weer voor een behoorlijke tippel naar de volgende locatie van optreden: woonzorgcomplex "PIM Senior" aan de Geerstraat. De bewoners hoorde onze tamboers al van verre en kwamen met hun verzorgers daarop naar buiten en ook hier genoot iedereen van ons korte optreden.

(door Rob van der Kruk)