



Beste VFKG-ers,

Zaterdag 1 september 2018 werd Amersfoort aangedaan door het VFKG. Rond 18.00 kwamen de meesten van ons aan bij het onderkomen van Christelijke Muziek- en Showband Juliana aan de Grote Koppel 65 te Amersfoort. Rond 18.30 was het korps compleet met ook een aantal partners van sommige leden. Na een kopje koffie was het om 18.45 tijd om ons te gaan omkleden, zodat we om 19.15 omgekleed en al met afgestemde instrumenten klaar konden staan voor vertrek naar het Taptoeveld op het Marktplein de Hof in het werkelijk fraaie historische centrum van Amersfoort.

Rond de geplande tijd begonnen we aan de streetparade en marcheerden we af in Zuidoostelijke richting onder aanvoering van onze tamboers over de Grote Koppel. Aangekomen bij het kleine bruggetje "het Sas" gingen we deze ingeklonken over, om direct na de brug linksaf de Kleine Koppel op te marcheren, om weer uitgewaaierd onze eerste mars "Sons of the Brave" in te zetten en onder de fraaie stadspoort de "Koppelpoort" door het Kleine Spui op te marcheren. Na het spui sloegen



we rechtsaf de Westersingel op, om na deze lange singel linksaf de Langestraat in te marcheren. Halverwege deze winkelstraat gingen we linksaf het Zevenhuizen op en arriveerden we rond 19.40 bij de Sint Joriskerk aan de Hof. Hier hield Corné halt en gaf aan dat we de kerk in moesten en om uiterlijk 19.55 weer klaar te staan, omdat wij als eerste korps aan de beurt zijn.

Na de laatste klokslag van acht uur uit de Onze Lieve Vrouwentoren, klonk de Intrada uitgevoerd door Showkorps Juliana en konden wij na deze openingsklanken het taptoeterrein betreden. Het speelveld was niet al te ruim bemeten en kwamen sommige lijnen niet helemaal precies uit, maar Genisten zijn toch van de improvisatie en werd het min of meer kunstig opgelost. Als we eerlijk zijn was het niet ons beste optreden ooit, maar van omstanders hoorden we dat ze onze show enorm gewaardeerd hadden, wat ook wel bleek uit het enthousiaste applaus na de "Löffelpolka".

Na ons kwamen nog jeugdkorps Bernhard, Showband Amigo, het Fanfarekorps Nationale Reserve en Showband Juliana hun shows aan het publiek, wat in redelijke getale aanwezig was, presenteren. Rond 21.50 uur was het tijd voor de finale. Nadat alle korpsen aangetreden stonden, werd "Blijf bij mij Heer" ingezet, onder leiding van Kapitein Alfred Willering (Chef-dirigent van FKNR) en vervolgens het "Wilhelmus". Hierna vond de afmars van de deelnemende korpsen plaats.

Na het taptoeterrein te hebben verlaten, marcheerden wij al musicerend dezelfde route terug naar het verenigingsonderkomen van Showband Juliana, wat inspannender bleek dan op de heenweg. Op sommige plekken was het slecht verlicht, behoorlijk donker en kon men de marsmuziek amper lezen. Bovendien waren er ook nog eens allerlei obstakels op de weg, zoals stoepranden, paaltjes, poten van dranghekken en wat al niet meer. Helaas struikelde onze solotrompettist Henk in het donker en verzwikte hij zijn toch al moeilijke enkel. Henk hopelijk gaat het weer snel beter. Sodeju!

Rond 22.40 uur arriveerden we weer bij de startplaats aan de Grote Koppel 65 en zette Corné het korps "Rechtsomkeert" en "Op de plaats... rust!". Corné bedankte het korps voor de inzet en gaf ook hij aan dat het avonddonker de terugmars er niet makkelijker op gemaakt heeft. De volgende "halte" is zaterdag 8 september te Vught. Zorg dat u allen aanwezig bent, dit is de namelijk de grote repetitie voor Liverpool! Na deze mededelingen zette Corné het VFKG weer in de houding en gaf hij na het korps te hebben gesalueerd, het eindcommando: "Ingerukt mars."

Na het omkleden konden we ons muntje aan de bar inwisselen voor een drankje naar keuze en was iedereen daarna vrij om zijns weegs te gaan. **Sodeju!**

COSOMCO, 2 september 2018

Bijgaand enkele foto's van ons optreden, met dank aan Cora.

