



19 en 20 juli 2018 was het weer zo ver, de jaarlijkse traditionele aanwezigheid van het VFKG in Cuijk t.g.v. de Vierdaagse van Nijmegen. Dit jaar verbleven we in ons nieuwe onderkomen bij **Tafeltennisvereniging "Cevelum"** aan de Havikshorst te Cuijk. **Een schot in de roos** zou later na 2 dagen blijken!



Het waren weer subtropische omstandigheden en had iedereen de bar snel gevonden en gingen de "goudgele jongens" zonder moeite, maar wel met mate naar binnen, omdat we natuurlijk nog wel moesten marcheren en musiceren en hielden we het bij een enkel "heerlijk helder" drankje.



Tot verbazing van het bestuur, kwam er zowaar onverwachts hulp vanuit het Regiment! Twee heuse Walibi's kwamen voorgerezen en zo kon bijna het gehele korps in één keer naar het centrum van Cuijk vervoerd worden. Eenmaal op de Maaskade was het wachten tot de brugslag compleet was. Nadat de burgemeesters van Cuijk en Mook een touw doorgehakt hadden, was de brug (proefsluiting) voor geopend. Het

VFKG marcheerde al musicerend verder over de brug met een counter aan de Mooksekant, waarna het toegestroomde publiek van Mook, graag achter de muziek aan over de brug naar Cuijk meeliep. Terug bij de wal, marcheerden we de kade weer op met een vrolijke mars en marcheerden we door naar de Maasstraat, waar de stoelen opgesteld stonden voor ons concert. Dit jaar zaten we onder een grote tentoverkapping, wat het geluid zeer ten goede kwam. We hadden opvallend meer publiek voor ons optreden dan voorgaande jaren en waardeerden zij ons concert bijzonder goed.



Na een korte toespraak van de Regimentscommandant, speelden we onze Regimentsmars met het Mineurs-lied en daarna het Pontonnierslied, welke allebei uit volle borst werden meegezongen en kwam daarmee een einde aan ons concert.

Vrijdagochtend was het al vroeg "reveille" met aansluitend het ontbijt van 06.30 tot 07.30. Ook dit was wederom perfect verzorgd door de mensen van T.T.V. "Cevelum" en deed iedereen zich te goed.

Rond 08.00 werden we in een aantal pendelritten met ons Regimentsbusje en de instrumenten in de vrachtwagen naar het Louis Jansenplein vervoerd, waar tegenover het Gemeentehuis van Cuijk een halfopen tent met stoelen erin voor ons klaarstond en we direct konden gaan inrichten en speelklaar gaan zitten voor een ochtend en een deel van de middag met louter marsmuziek, welke we afwisselend met het "Senioren Orkest Cuijk" ten gehore brachten.



Na dit lange optreden, werden de lessenaars en grote instrumenten ingeladen en vertrokken we in marsorde naar de Maaskade, om ons zoals gebruikelijk af te melden bij de RC op het Regimentsvlot welke afgemeerd ligt aan de brug.

Na een korte mars tussen het vrolijke publiek door, kwamen we aan bij de pontonbrug en marcheerden we de brug op. Uiteraard hebben we op het Regimentsvlot nog de Regimentsmars gespeeld en het Mineurslied gezongen, met vanzelf voor iedereen een glaasje Brandewijn voor een toast op het Regiment! Staande op een kist, sprak onze Regimentscommandant Kolonel der Genie Burg Valk, na



het Mineurslied zijn dank uit aan het vrijwillig Fanfarekorps der Genie, met daarbij zijn complimenten en deed nog een verzoekje voor het Pontonnierslied, welke we dan ook graag ten gehore brachten. Na dit verzoeknummer nodigde de RC ons uit om aan de bar wat te drinken te halen, wat bepaald niet tegen dovemans oren gericht was.

