



Zaterdag 5 oktober 2019 werd het mooie Groningerland bezocht door het VFKG. Het plaatsje Uithuizermeeden, in het bijna meest noordelijke gedeelte van de Provincie Groningen en waar de meeste van ons nog nooit van hadden gehoord, was de plaats van bestemming. Tussen 13.30 en 14.30 druppelden de ongeveer 45 korpsleden binnen

Rond 14.30 kregen we het seintje om ons om te kleden en dat we uiterlijk om 15.00 speelklaar moesten zitten op de podiumwagens op het Johan van Veenplein, om het defilé van historische legervoertuigen (van veelal de vereniging "Keep Them Rolling") met marsmuziek muzikaal op te luisteren. Om exact 15.00 zetten we onder leiding van Corné de eerste mars in en weldra reden de eerste historische legervoertuigen van een lange rij over het plein langs het vele publiek en ons podium. Na ongeveer een half uurtje was het defilé ten einde

We hadden nu 2 uurtjes vrijaf en konden we naar de omgeving van de Burgemeester Bronstraat en de Havenweg, alwaar de historische voertuigen opgesteld stonden en veel tenten opgezet waren met militaire tentoonstellingen en allerlei activiteiten. Daartussen stond ook een heuse legerkeuken. We hadden allemaal een bon gekregen waar we bij deze legerkeuken een warme "soldatenhap" konden afhalen, welke bestond uit stampot andijvie en/of peen en uien naar keuze met een gehaaakbaal. Na deze warme hap konden we nog even wat rondlopen en moesten we om 17.45 uur klaar staan voor vertrek in marsorde naar het kerkgebouw "het Anker", waar de overige korpsen hun kleedruimtes hadden. Rond 18.15 waren we aan de beurt om de route van de streetparade op te gaan en was er redelijk veel belangstelling langs de route. Na een stevige tippel van een "Grunnings kilometertje" en met een redelijk tempo kwamen we weer aan bij de kerk "het Anker". In afwachting van onze beurt om onze Taptoeshow te presenteren.

Taptoe



Na een uitvoerige aankondiging met een stukje historie over het ontstaan van de Geniemuziek en ons korps, presenteerden wij onze show, welke goed ontvangen werd door het publiek. Uiteraard klapten het publiek lustig mee met de "Löffelpolka". De Burgemeester nam samen met Corné een Brandewijntje op ons Regiment. Sodeju! Op Colonel Bogey verlieten we het taptoeterrein met hevig meeklappend en zeer enthousiast publiek. Na onze show konden we ons weer even verschansen in "het Anker", om daarna weer op te marcheren naar het Taptoeterrein voor de finale. Wij waren het eerste korps dat opmarcheerde op het terrein en marcheerden na ons alle korpsen op onze muziek, "Sons of the Brave" op en herhaalden we voor een deel deze mars totdat alle korpsen aangetreden stonden. De TM van de Floraband dirigeerde de finale, waarbij het bekende "Blijf bij mij Heer", "Highland Cathedral", "Taptoesignaal Infanterie" (geblazen door een trompettist van de Floraband) en het "Wilhelmus" niet ontbraken. Nadat een hele rij mensen bedankt waren, was het tijd voor alle korpsen om na elkaar op hun eigen muziek af te marcheren en het VFKG als laatste. Hiermee kwam een einde aan een mooie Taptoe, met professionele lichtmasten met gekleurd licht en verder alles prima verzorgd en georganiseerd.